

Dr. GEORGE S. WISE

In recognition of his many years of unceasing communal service, his leadership of the Jewish communities in the United States of America and Mexico, and of his outstanding contribution to the establishment and development of higher education in Israel, and because of his exemplary support of the University of Haifa, the University confers on Dr. George S. Wise the degree of Doctor of Philosophy Honoris Causa.

Dr. George S. Wise was born in Poland in 1906 and immigrated to the United States in 1926, where he received a doctorate in sociology and political science from Columbia University in 1950. From 1944 to 1956 he lived in Mexico where he was deeply involved in a wide range of academic and communal activities, for which he received numerous honorary awards from the Government of Mexico.

Since 1949 he has devoted himself to the cause of higher education in Israel, and has been involved with the Hebrew University of Jerusalem and the University of Tel Aviv. He was the first President of the University of Tel Aviv, and contributed in great measure to its development as an independent academic institution.

In 1977 he became associated with the University of Miami in Florida, where he served as Head of the Institute of Advanced Studies in International Relations. He has also been active on behalf of the University of Haifa, where he established the Chair in Jewish Studies.

He is the recipient of honorary doctorates from numerous universities, including Columbia University in New York, the Hebrew University of Jerusalem, Bar Ilan University, and Ben Gurion University.

ד"ר ג'ורג' ס' וייז

בזכות פעילותו הציבורית רבת השנים, מנהיגותו בקהילה היהודית בארצות-הברית ובמכסיקו; בזכות תרומתו הייחודית לביסוסה ולפיתוחה של ההשכלה הגבוהה בישראל; ובזכות תמיכתו הנאמנה באוניברסיטת חיפה, מעניקה האוניברסיטה לד"ר ג'ורג' ס' וייז את התואר "דוקטור לפילוסופיה" לשם כבוד.

ד"ר ג'ורג' ס' וייז נולד בפולין ב-1906, היגר לארה"ב ב-1926, שם סיים את לימודיו בסוציולוגיה וקיבל ב-1950 את התואר דוקטור באוניברסיטת קולומביה. מ-1944 – 1956 שהה במכסיקו, שבה עסק בפעילות אקדמית וקהילתית נרחבת וזכה על כך בתארי כבוד רמים מטעם ממשלת מכסיקו. החל ב-1949 התמסר לנושא ההשכלה הגבוהה בישראל, ופעל למען האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב; היה נשיאה הראשון של אוניברסיטת תל-אביב ותרם נכבדות לפיתוחה כמוסד אקדמי עצמאי.

ב-1972 הצטרף לאוניברסיטת מיאמי בפלורידה ובה שרת כראש המרכז ללימודים מתקדמים ביחסים בינלאומיים; כן פעל למען אוניברסיטת חיפה ובה הקים קתדרה למדעי היהדות הנושאת את שמו.

זכה בתארי דוקטור לשם כבוד ממוסדות רבים להשכלה גבוהה, ביניהם אוניברסיטת קולומביה בניו-יורק, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת בן-גוריון.