

פרופ' אברהם הרשקו



פרופ' אברהם הרשקו נולד בשנת 1937 בעיירה קרצג שבהונגריה. בזמן מלחמת העולם השנייה נלקח אביו לעבודות כפייה בצבא ההונגרי ונפל בשבי הסובייטי. בשנת 1944, כשהוא בן 6 בלבד, נכלא הרשקו עם אמו ואחיו בגטו שהוקם בפרוורי עירו, משם הועברו לגטו סולנוק. בעוד שרוב יהודי הגטו נשלחו לאושוויץ, הרשקו ומשפחתו נשלחו לאוסטריה, שם שימשו היהודים כעובדי כפייה. עם תום מלחמת העולם השנייה חזרו הרשקו ומשפחתו לעיר מגוריו, שם התאחדו עם אביו לאחר ארבע שנים בהן לא ידעו כלל מה עלה בגורלו. בשנת 1950 עלתה המשפחה לישראל והתיישבה בירושלים.

בשנת 1956 החל את לימודי הרפואה שלו באוניברסיטה העברית, שם התוודע לתחום הביוכימיה. הוא סיים את התואר ברפואה בשנת 1965 והחל לשרת בצה"ל כרופא. בשנת 1967 שב ללימודים ובשנת 1969 קיבל את התואר דוקטור בביוכימיה. בשנת 1972 הוא הצטרף לסגל הפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה ועד היום הוא מכהן כפרופסור במכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה.

בשנת 1976 הצטרף אליו תלמיד המחקר אהרון צ'חנובר. השניים ערכו מחקר, יחד עם פרופ' אירוויין רוז מהמכון לחקר הסרטן בפילדלפיה, שניסה לגלות כיצד מפורקים החלבונים בתא. במחקר זה הם גילו ותיארו את מערכת האוביקוויטין, האחראית לפירוק חלבונים בתוך התא, גילוי שהביא לפריצת דרך בחקר הסרטן, מחלות ניווניות במוח ומחלות אחרות. בשנת 2004 קבלו השלושה על עבודה זו את הפרס היוקרתי בעולם, פרס נובל לכימיה.

פרופ' הרשקו עומד בחזית המחקר הרפואי בארץ ובעולם ומחקריו מעניקים לנו דרכים חדשות להבנת התהליכים הביוכימיים המתרחשים באורגניזם ובמחלות שונות. למחקריו, המתפרסמים בעיתונות המדעית המובילה בעולם, השלכות מרחיקות לכת המאפשרות לנו להבין טוב יותר את מחלת הסרטן וכתוצאה מכך, לפתח שיטות חדשות לריפוייה.

פרופ' הרשקו זכה בפרסים רבים, בהם, פרס ויצמן (1987), פרס ישראל בחקר הביוכימיה (1994), פרס לסקר במחקר רפואי בסיסי (2000) ופרס א.מ.ת במדעי החיים (2002). בשנת 2002 צורף כחבר לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובשנת 2003 צורף כחבר זר לאקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית. בשנת 2004, כאמור, הוא זכה בפרס היוקרתי מכל, פרס נובל לכימיה.

אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על-ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לאברהם הרשקו

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על מנהיגות ומצוינות מחקרית ועל עמידה בחזית המחקר הביולוגי-רפואי בארץ ובעולם, המאפשרת לנו להבין טוב יותר את גוף האדם בכלל ואת מחלת הסרטן בפרט, ולפתח שיטות חדשות לריפוי מחלה זו; על מורשתו המחקרית המפוארת והישגיו המדעיים יוצאי הדופן; על תרומתו להכשרת דורות חדשים של חוקרים ורופאים ברוח המצוינות והתרומה לחברה האנושית; על מעורבותו למען הכרה לאומית בחשיבותה ובנחיצותה של מערכת השכלה גבוהה עצמאית, חזקה והישגית; על הכבוד הרב שהביא למדינת ישראל בכלל ולעיר חיפה בפרט.

ניתן בחיפה, ישראל

כ"ח באייר תשע"א, 1 ביוני 2011



פרופ' דוד פרג'י
רקטור

אברהם הרשקו
פרופ' אהרון בן-זאב
נשיא



עמי אילון
יו"ר הוועד המנהל